

PCB Johannes Post

Sportparklaan 1

www.johannespostschool.nl T: 0172-589766

DECEMBER: FEESTMAAND in een ander jasje

VOORWOORD

De wintermaanden staan voor veel mensen in het teken van gezelligheid. De decembermaand, ook vaak de feestmaand genoemd, zal dit jaar toch in een wat ander daglicht komen te staan. Een maand met tradities, van samenkomen, van Sinterklaas, Kerst en oudjaar. We zullen deze vieringen een andere invulling moeten geven, waarin fysiek samenkomen moeilijk zal zijn. Terugkijkend naar 2020 zal dit jaar de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de hele wereld op zijn kop stond. Toch lijken er wat lichtpuntjes te komen door zicht op het vaccin te hebben, waardoor we in 2021 weer langzaam toe kunnen gaan naar het 'oude normaal'.

Ook heeft Covid ons op school weer goed bezig gehouden. Leerkrachten die getest moesten worden, het wachten daarna op de uitslag, tegelijkertijd denken 'zou er een vervanger zijn?', voorbereiden op onderwijs op afstand, leerlingen die in quarantaine moeten, het onderwijs verzorgen fysiek in de klas, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk onderwijs geven aan de leerlingen thuis. Het voortdurend schakelen vraagt veel van hen. Daarom wil ik ook via deze weg mijn waardering uitspreken voor het team. Zij vangen met elkaar heel veel op. Om die reden heb ik het team ook even in het 'zonnetje' gezet tijdens de laatste teambijeenkomst, middels een klein presentje.

De informatie met betrekking tot 'het werken met KWINK' en 'EDI en coöperatieve werkvormen' houdt u nog tegoed.

Met vriendelijke groet,

Leonoor Sleijser



Geplande evenementen

2-12-2020

Sinterklaasviering

9-12-2020

Derde adventsviering

11-12-2020

Dit kan ik ochtend

14-12-2020

Vierde adventsviering

16-12-2020

Kerstviering en Sing in

SINT

Helaas duurde het wachten op de Sint en zijn Pieten vandaag wel heel lang. De leerlingen bleven maar zingen, maar helaas zonder resultaat. Op den duur ging iedereen maar naar binnen, maar wie zat daar op het Leerplein?! Sinterklaas! Maar hij was helemaal alleen!

Na uitleg van de Sint bleek dat Sint zijn Pieten in het Pietenhuis achter moest laten, vanwege het coronavirus. Vier leerlingen uit groep 7/8 stonden op en riepen dat zij wel wilden helpen om het probleem op te lossen. Zij konden wel Piet zijn! Sint wilde natuurlijk wel eerst weten of zij echt Pietwaardig waren. Gelukkig was dat geen probleem voor deze Pieten! Op het podium kregen de leerlingen van de school een perfect staaltje Pietengym te zien. De leerlingen uit groep 1/2 schminkten strepen en stippen op de Pieten, ergens in een mand zaten nog wel wat verkleedkleden en het feest kon beginnen!



Sint is met zijn "Pieten" langdurig bij alle klassen op bezoek geweest. In de bovenbouw hebben de leerlingen surprises voor elkaar gemaakt en zijn er verschillende optredens laten zien aan Sinterklaas.

Pfff, het was even spannend, maar gelukkig is het toch nog goedgekomen en hebben de leerlingen van de Johannes Postschool een fantastisch Sinterklaasfeest gehad.

LEERLINGENRAAD



Op 19 november hebben we een heuse leerlingenraadverkiezing gehouden. Vanaf groep 4 hebben leerlingen, die zich kiesbaar wilden stellen, zich voorbereid op een presentatie in hun klas. Vervolgens is in elke groep gestemd en is de leerlingenraad voorgesteld aan de hele school.

Door de leerlingenraad versterken wij burgerschap doordat in onze school leerlingen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. De leden van de leerlingenraad zijn tevens de schakel tussen de leerlingen en het team. Zij zullen dan ook het voortouw gaan nemen in de zgn. klassenvergaderingen. Samen met juf Leonoor zullen zij ook een 'reglement leerlingenraad' gaan opstellen.

Helaas hebben we onze eerste vergadering moeten uitstellen. In de volgende Infopost zullen de raadsleden zich voorstellen.

ADVENTSTIJD OP DE JP

Tijdens de Adventstijd volgen we niet de methode "Kind op Maandag", maar hebben we voor elke groep een mooie adventskalender. In deze kalender staat er elke dag één letter uit het alfabet centraal, met een bijpassend woord uit een stukje van het kerstverhaal. Dit verhaal wordt in elke groep gelezen met daarbij leuke passende opdrachten en liederen.

In Openbaring 1:8 (NBV) staat: "Ik ben de Alfa en de Omega," zegt God, de Heer, 'Ik ben het Die is, Die was en Die komt, de Almachtige.'" De Alfa en Omega worden in de Bijbel als symbool voor God gebruikt. Dit zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. Van A tot Z, zouden wij met ons alfabet zeggen. Daarmee zegt God: 'Ik ben het begin en Ik ben het einde. Hoe het verhaal ook gaat, Ik ben er altijd al geweest, en Ik zal er altijd zijn.' Dat God altijd bij ons zal zijn, is precies wat we mogen vieren in deze adventsperiode.

De leerlingenraad bestaat uit:

- Koen van de Linden (groep 4)
- Tessa de Jong (groep 5)
- Fleur Jacobs (groep 6)
- Moniek Boer (groep 7)
- Ties Beumer (groep 8)





Het hele alfabet, met alle letters die we kennen, opent onze ogen voor het verhaal dat God aan het schrijven is. God heeft vanaf het allereerste begin een plan met ons: een plan vol liefde.

We begonnen de eerste adventsviering met de letter L van liefde, omdat Kerst begint met Gods liefde voor ons. Alle leerlingen hebben hun naam op een groot hart geschreven. Op die manier is zichtbaar dat God van hen houdt.

De komende weken houden we elke maandag tot aan de kerstvakantie een adventsviering.

Woensdag 16 december mogen we met elkaar de geboorte van Jezus vieren door middel van het Kerstfeest.

Hieronder ziet u het overzicht van Bijbelteksten die centraal staan, met de bijbehorende letters en de woorden.

Datum	Letter	Woord	Bijbelgedeelte
23 nov	L	Liefde	Johannes 3:16
24 nov	B	Boekrol	Jesaja 9:1, 5
25 nov	E	Engel	Lucas 1:5-17
26 nov	O	Oud	Lucas 1:18-20
27 nov	G	Gebaren	Lucas 1: 21-23
30 nov	Z	Zwanger	Lucas 1: 24-25
1 dec	M	Maria	Lucas 1: 26-29
2 dec	J	Jezus	Lucas 1: 30-31
3 dec	T	Troon	Lucas 1: 32-33
4 dec	W	Wonder	Lucas 1: 34-38
7 dec	R	Reis	Lucas 1:39-45
8 dec	F	Feest	Lucas 1: 57-60
9 dec	N	Naam	Lucas 1: 61-66
10 dec	D	Droom	Mattheüs 1:18-20
11 dec	I	Immanuel	Mattheüs 1: 21-25
14 dec	Q en V	Quirinius en voerbak	Lucas 2:1-7
15 dec	H	Herder	Lucas 2: 8-12
16 dec	X	X-mas	1 Johannes 4-9
17 dec	S	Ster	Mattheüs 2:1-11
18 dec	C	Cadeau	Mattheüs 2: 11b-12

KERST

De kerstviering zal dit schooljaar gewoon op school zijn. Wij starten de viering 's ochtends met elkaar in de aula. We zullen daar onder muzikale begeleiding van Leon van Veen liederen zingen. Natuurlijk zullen wij u hierbij gaan missen. Het gezamenlijk, met kinderen, ouders, opa's en oma's zingen maakt het altijd toch erg bijzonder. Tijdens deze viering zal Ds. A. van Kampen ons meenemen in het kerstverhaal. Na deze viering zullen de kinderen weer naar de eigen groep gaan, waarna ze kerstactiviteiten zullen kunnen doen.

UITNODIGING GEBEDSGROEP

Als bijlage bij deze Infopost vindt u een uitnodiging van de gebedsgroep.